

Zomorpelotjes

2016



Geklustreerd door
Steffie Brocoli



INHOUDSOPGAVE



HET VERHAAL

5

13

SPELLETJES



31

OPLÖSSINGEN



Credits

PETIT BATEAU

www.petit-bateau.be

Auteur

ELISABETH GUEZ

Illustratie

STEFFIE BROCOLI

www.steffiebrocoli.com

Grafische vormgeving

BYZANCE

www.byzance.co



VIND AL ONZE VERHALEN VAN
PETIT BATEAU TERUG OP ONZE WEBSITE:

www.petit-bateau.be

REBUS

den - n + zee = deze zee + ster = zeester
vis - s = is dop - p + l = dol
top - t = op parels
(deze zeester is dol op parels)



LETTERGEEPRAADSEL

1. O + zee + aan = oceaan
2. plan + eet = planeet



VIND DE FOUT

De zuidervis:
dit is geen vis maar een sterrenbeeld.



LOGISCHE REEKS

Tel er 4 bij op, en trek er dan weer 1 af. Het ontbrekende cijfer is 30:

5

32



CODEBERICHT

Stella houdt van de oceaan maar droomt van de hemel.



ANAGRAMMEN

Sterren: ster, ren, ernst, ter, en.
Inktvis: stink, inkt, vis, vink, vin.
Water: tarwe, wrat, rat, wat, er.
Avontuur: ravot, vuurt, nou, nu.



○○ HET VERHAAL



STELLA, STER VAN DE ZEE

*/N HET DIEPST VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN
LIGT EEN SPROOKJESACHTIG LAND. HIER WONEN
KONINGIN ASTRID EN KONING RUBEN.*

Kleine, zilveren visjes zwemmen de hele dag heen en weer en brengen licht het paleis binnen. De muren zijn versierd met parels en schelpen en dankzij de warme waterstroom is het er heerlijk wonen. Koning Ruben is een zeester.





OPLÖSSINGEN



RAADSELS

- Welke ster bevindt zich niet in de lucht en ook niet op aarde?
Een zeeester!
- Welke tafel heeft geen poten? *Een tafel van vermenigvuldiging!*
- Wat loopt er maar rent nooit? *Water!*
- Waarom zwemmen haaien in zout water?
Omdat ze van peper moeten niezen.

SUDOKU (SET VAN 4)

2	1	3	4	1	2	4	3	4	3	2	1
4	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4
1	2	4	3	2	1	3	4	3	1	4	2
3	4	2	1	4	3	2	1	2	4	1	3

31

6

Hij is enorm, en heeft wel tien armen. Dat is reuzehandig! Koningin Astrid is de mooiste zeeester van de wereld. Ze is zo elegant als een dolfijn, en zo mooi als een parel.
Vandaag is het feest in heel het land: koningin Astrid heeft een prinsesje gekregen! Het kleine meisje is prachtig, en ze geven haar de naam Stella.

DOOLHOF



ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN



De koning knikt bevestigend:
Je hebt gelijk. Haar huid verandert steeds van kleur en
ze lijkt wel licht uit te stralen. Zodra ze groot is, over een
maand of zo, neem ik haar mee naar boven, zodat ze de
sterren kan zien, en de Melkweg.





**DAT GAAT SNEL HÈ, BIJ ZEESTERREN:
NA EEN MAAND BEN JE AL GROOT!**

Op de oceaanbodem gaan de dagen snel voorbij. Vanaf het moment dat ze geboren werd, telt Stella de uren. Ze wil zó graag de hemel zien! Elke avond verteilt haar moeder haar verhalen over de lucht, sterrenbeelden, kometen en vallende sterren. Stella begrijpt niet alles, maar ze droomt er wel over. **ZE ZIET HET AL VOOR ZICH HOE ZE SAMEN MET HAAR NIEUHTJES IN DE LUCHT ZULLEN STRALEN...**

7

GEKLETS!, moppert koning Ruben als Stella hem vertelt over haar droom om de lucht in te gaan.
Dat kan niet, lieverd, wij kunnen niet heel lang zonder water leven...





8

29

Stella heeft een bijzondere leraar, meneer Maanvis, een oude, dromerige vis die in zijn jonge jaren met de haaien mee zwom. Hij leert Stella over de gevaren van de oceaan, over de diepzee en vreemde talen. Hij ziet dat Stella al twee dagen een beetje verdrietig is en maakt zich zorgen.

Wat is er aan de hand, hoogheid? U ziet er somber uit.
Waar is uw glimlach gebleven? Kan ik u helpen?



- Dat is zo hoogheid, zegt meneer Maanvis. Dat hebt u heel goed onthouden!
- Wat een onzin! Ik ben helemaal niet hoog, ik zit juist heel laag hier op de bodem van de oceaan. Ik moet omhoog kijken om de sterren aan de hemel te zien. Ik wil ook een ster aan de hemel zíjn, al was het maar voor één seconde!
Alsjeblieft!



- Ah, ik begrijp het. Uwe hoogheid droomt van de hemel.

Dat is niet onmogelijk, maar....

- Niet onmogelijk?! **JOEPIE!** Dan gaan we erheen!
Nu meteen!

- We moeten voorzichtig zijn... En u moet me beloven niets te zeggen. Anders sluit de koning mij voor de rest van mijn leven op in de gevangenis.

- Ik zal niets zeggen, dat beloof ik! Mondje dicht!

- Maar het zal maar voor een paar seconden zijn, slechts voor enkele duizendsten van een seconde.

- Oh, alsjeblieft, ik wil de lucht zien.

- Dat is goed. Ik kan u nu eenmaal niets weigeren.
We vertrekken vannacht, om middernacht. Ik wacht op u bij de poort met de zeeanemonen. En zeg dit tegen niemand!
- Oh, u bent echt de allerkilste, meneer Maanwiss!, roept *Stella uit*.

- Of de gekste, mompelt de vis.

De rest van de dag is Stella superlief. Ze leert haar Engels: «*I AM A STARFISH, NOT A STAR!*»*, ze eet haar zeewier, geeft haar ouders een nachtzoen en vertrekt naar haar kamertje.

* Is Engels, en betekent: «ik ben een zeester, geen ster!»



MEMORY



Als ze de zeemeerminnen hoort zingen, weet ze dat het middernacht is. Ze sluipt stiljetjes haar kamer uit, op weg naar meneer Maanvis.
Meneer Maanvis heeft drie kleinere visjes bij zich, zijn drie kinderen. De oudste is een bolleboo, de tweede zwemkampioen en de derde schrijft gedichten.
Stella vindt het reuze gezellig dat ze mee op reis gaan.

MAAR HOE GAAN ZE DAT NU DOEN?



- Uwe hoogheid, mijn oudste zoon heeft een vuurpijl gebouwd, die ons hoog in de lucht brengt. U klimt op de rug van de middelste, hij zal met u naar boven zwemmen. Mijn jongste zoon zal een klein lampje op uw diadeem zetten. Zo kunt u boven in de lucht stralen als een echte ster. En zo raakt u ook niet verdwaald. Maar vergeet niet dat u deze nacht een vallende ster bent. Uw reis gaat maar een paar seconden duren. Als u daarboven bent, geniet u van het uitzicht en komt u meteen terug.

- Ik kom meteen terug, **SUBITO PRESTO**!*

- Prima, daar gaan we dan! Drie, twee, één, daar gaan we!

* Is Italiaans en betekent: «vooruit, snel!»



*DE WALVIS HEEFT ME UITGELEGD
WAAROM HET ZAND ZWART IS*

Volgens haar rennen de sterren 's nachts door de lucht. Ze willen graag spelen, gek doen en met de maan kletsen. En soms botsen ze dan wel eens tegen elkaar aan. Dan valt er sterrenstof op het strand, en daarom is het zand hier zwart! Ik vind het zo'n leuk verhaal. Maar 's nachts slaap ik! Dus ik heb de sterren nog nooit zien rennen...

De schildpad-die-alles-weet zei dat het helemaal geen sterrenstof is, maar zand dat van vulkanisch gesteente afkomstig is.

WEET JE WAT DAT IS, EEN VULKAAAN?

Dat is een soort kleine berg, die een heel heet spul uitspuugt. Dat is magma. En met het magma spuugt de vulkaan ook kleine stenen uit. Dat noemen we vulkanisch gesteente. En als die stenen heel oud worden, vallen ze uit elkaar, en worden ze zwart zand.

* * * Wat vind jij het leukste verhaal? Ik vind het verhaal van de rennende sterren het leukst! Ik gebruik het sterrenstof om mijn schelpen mee te versieren. Die hang ik op mijn rots!

Probeer het ook maar eens: maak van schelpen en zand een prachtige collage!



11

26

Stella drukt haar diaadeem met het lampje stevig op haar hoofd. De vuurpijl zit vast op haar rug. Ze schiet door de oceaan op de rug van de zwemkampioen, bereikt het wateroppervlak, en ziet voor het eerst de maan.
«OOO, WAT IS DAT MOOI!!» Dan wordt ze omhooggeschoten, de lucht in. Ze vliegt langs andere sterren die naar haar glimlachen. Ze straalt even tegen de zwarte lucht, en hup, daar draait ze alweer om. Stella vliegt met haar neus naar beneden richting de immense, grijze zee. Ze schiet het water in, en binnen een mum van tijd is ze weer in de diepzee, terug in haar schitterende koninkrijk.



Vertel eens prinses, was het leuk?



O, het was heerlijk. Dankjewel meneer Maanvis! Het was...
Het was... het was nog mooier dan in mijn dromen!
En om de oceaan van boven te bekijken, dat was zo mooi!
Ach, kon ik dat maar aan mijn ouders laten zien!

- Maakt u zich geen zorgen, hoogheid, uw ouders hebben
dit ook al eens gedaan!

- Wat zegt u me nou? En ze wilden mij niet laten gaan!

- Maar nee, ze wisten alles. Waarom denkt u dat ze mij als
uw leraar wilden?

- Het is niet waar! Wat ben jij een stiekemer! Maar ik vind
je toch heel lief! Hartelijk dank, en ik wil je kinderen ook
bedanken. Ik ga gauw mijn ouders wakker maken om ze
alles te vertellen!

- Het was me een genoegen, hoogheid!

Meneer Maanvis en zijn drie zonen gaan terug naar de rots
waar ze wonen, terwijl Stella enthousiast haar verhaal aan
haar ouders vertelt. Niet iedereen mag zomaar stralen aan
de hemel, en Stella is dan ook de gelukkigste zeester van
de hele oceaan.

ZO, NU ZIJN WE OP HET STRAND
MET HET ZWARTE ZAND.

*
Ik heet Solin en ik ben een zeemeermin. Ik woon op een rots
en ik ben dol op verhalen vertellen. Zal ik je een verhaaltje
vertellen? Ja? Dan ga ik je iets heel bijzonders vertellen! Een
sprookje! Over sterrensto!

*
Heb je dat al eens gezien? Dat dacht ik al. Dat komt omdat
het heel, heel zeldzaam is. Maar ik heb geluk, want ik weet
een strand waar het ligt. Je hoeft alleen maar rechtop te
lopen en diep in te ademen.

Dan ruik je een zoutig luchtje, omdat zeewater zout is!
Daarom moet je in het water een zwembrilletje opzetten,
omdat het water anders in je ogen prikt. Gelukkig kunnen
mijn ogen goed tegen zout water! Ik heb zeemeerminogen!
En omdat zeelucht veel schoner is dan de lucht in de stad,
ruikt die lucht veel lekkelder! ADEM MAAR EENS DIEP IN!





CODEBERICHT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

- RAADSELS
- Welke ster bevindt zich niet in de lucht en ook niet op aarde?
 - Welke tafel heeft geen poten?
 - Wat loopt er maar rent nooit?
 - Waarom zwemmen haaien in zout water?



13

24

ANAGRAMMEN



Schud de letters van een woord door elkaar en maak er andere woorden mee. Bijvoorbeeld: 'zeemeermin' wordt 'miezelen'. Je hoeft niet alle letters te gebruiken.

Vind 1 of 2 anagrammen voor:

- STERREN
- INKTVIS
- WATER
- AVONTUUR



*

SUDOKU (SET VAN 4)

Meneer Maanvis is niet alleen heel slim, maar ook heel goed in sudoku's! Wil jij het ook eens proberen?

VIND DE FOUT



GEMAKKELIJK ★★

2	3		2
4	1	3	
	2		1
3	4		

	4		
3		1	4
2		1	
4		2	1

GEMIDDELD ★★

2	3		2
4	1	3	
	2		1
3	4		

LOGISCHE REEKS

?

17 21 20 24 23 27 24 26 29 33 32 36 35 39

23

14

MOEILIJK ★★

4	3	2	
1			4
	2		
4		1	

LOGISCHE REEKS



VERBIND HET PLAATJE



DOOLHOF

Help Stella de hemel te vinden!





21

16

ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN

In de tweede tekening zitten zeven verschillen. Nu weet je ook hoe koningin Astrid en koning Ruben eruit zien!





17



KLEUREN



REBUS



WIST JE DAT...?



LETTERGEEPRAADSELS



MIJN EERSTE LETTERGEEP is een ronde letter

MIJN TWEEDE LETTERGEEP klinkt als het water waar je vanaf het strand induikt.

MIJN DERDE LETTERGEEP is het woord dat op de puntjes komt: 'Als het regent trek ik mijn laarzen ... ,

IK BEDEK EEN GROOT DEEL VAN DE AARDE, EN IK KAN GROOT OF STIL ZIJN

MIJN EERSTE LETTERGEEP bedenk ik als ik iets wil gaan doen

MIJN TWEEDE LETTERGEEP doe ik 's ochtends, tussen de middag en 's avonds

IK ZWEEF DOOR DE RUIJTE EN DRAAI ROND DE ZON OF EEN ANDERE STER



?

ZEESTERREN dieren zijn die de vorm van een ster hebben? Meestal hebben ze vijf armen. Maar sommige grote zeeënsterren, zoals de zonnebloemster, kunnen er wel 14 hebben!

18 19



*

VALLENDE STERREN, die we ook wel meteorieten noemen, geen sterren zijn? Het zijn stofdeeltjes, soms niet groter dan een erwijtje, die de atmosfeer binnenkomen, daar in brand vliegen en een lichtspoor door de lucht trekken.